

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΣ

Δ/νσις: Ίωάννου Γενναδίου 14 - 115 21, Αθήναι
Τηλ. 210-7272.204, Fax 210-7272.210, e-mail: contact@ecclesia.gr

Πρωτ. 5543

Άριθ.

Αθήνησι τῇ 14ῃ Δεκεμβρίου 2020

Διεκπ. 2291

Πρός

τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Έκκλησίας τῆς Ελλάδος

ΘΕΜΑ: «Ἐπιστολαὶ τῆς Διαρκοῦς Ιερᾶς Συνόδου πρός τὸν Ἐξοχώτατον Πρωθυπουργόν τῆς Ελλάδος»

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ιερᾶς Συνόδου τῆς 5ης μηνός Νοεμβρίου ἐ.ἔ., ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως τὴν ὑπ' ἀριθ. 5048/2098/4.11.2020 ἐπιστολήν τῆς Διαρκοῦς Ιερᾶς Συνόδου πρός τὸν Ἐξοχώτατον Πρωθυπουργόν τῆς Ελλάδος, ὡς καὶ τὴν Συνοδικῇ Ἐντολῇ καὶ Ἐξουσιοδοτήσει ἀποσταλεῖσαν ὑπ' ἀριθ. 5389/2261/7.12.2020 τοιαύτην, πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν.

Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι τὴν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν Κυρίῳ, διατελοῦμεν μετ' ἀγάπης.

Ἄριθμα Συνοδείας, Γράφη

Ο Αρχιγραμματεύς



Φρέσκος Φασόλης
Ο Ωρεῶν Φιλόθεος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΣ

Δ/νσις : Ιωάννου Γενναδίου 14 - 115 21, Αθήναι
Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr

Πρωτ. 5048

λριθ.

Αθηνησι τη. 4η Νοεμβρίου 2020

Διεκπ. 2098

Πρόσ
τόν Ἐξοχώτατον
κ. Κυριάκον Μητσοτάκην
Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως
Ἐνταῦθα

Ἐξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ,

Συνοδική Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ιερᾶς Συνόδου τῆς 4ης Νοεμβρίου ἐ.ἔ., ἀπευθυνόμεθα πρός ὑμᾶς, ἀναφορικῶς πρός τὰ λαμβανόμενα ἔκτακτα μέτρα προστασίας τῆς δημοσίας υγιείας ὡς πρός τὴν διασποράν τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19, ἡ ὁποία πλήττει καὶ αὐθις σφοδρῶς τὴν Πατρίδα μας.

Ἐχετε προσωπικήν γνῶσιν καὶ ἀντίληψιν ὡς πρός τὴν διάθεσιν συνεργασίας τῆς ἡμετέρας Μετοιότητος, ὡς καὶ τῶν περισσοτέρων ἀγίων Ἅρχιερέων τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῆς Ιεραρχίας τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως διά τὴν διαχείρισιν τῆς δυσκόλου καὶ ὁδυνηρᾶς ταύτης καταστάσεως.

Ἡ Ιερά Σύνοδος ὑπομένουσα τὴν ἀπαγόρευσιν προσελεύσεως πιστῶν εἰς τοὺς Ιερούς Ναούς κατά τὴν διάρκειαν μεγάλου χρονικοῦ διαστήματος, εἰς τό ὅποιον ἐνέπιπτεν ἡ Μεγάλη Ἐβδομάς καὶ ἡ Κυριακή τοῦ Πάσχα, συνειργάσθη μετά τῶν δημοσίων Ἅρχων καὶ παρέσχε ὁδηγίας πρός τοὺς ἐφημερίους κληρικούς διά τὴν ἀκριβῆ τήρησιν τῶν ἔκαστοτε υγιειονομικῶν περιορισμῶν, ἐνῷ διεχειρίσθη μετά πνεύματος συνέσεως καὶ τάς φωνάς ἐκείνας, αἱ ὁποῖαι ἡμφεσβήτουν τὴν ἀναγκαιότητα τῶν κρατικῶν μέτρων ἡ καὶ κατηγόρουν τὴν Ἑκκλησίαν διά συναλλαγήν μετά τῆς Κυβερνήσεως.

Έξ έτέρου, όμως, ή Ιερά Σύνοδος ύπομένει μέχρι σήμερον σωρείαν καθημερινῶν ἐπιθέσεων ἐκ δημοσιογραφικῶν συγκροτημάτων, ἀλλά καὶ δημοσίων παρεμβάσεων βουλευτῶν ἢ ἐπιστημόνων, οἱ ὅποιοι διχάζουν τὴν κοινωνίαν, ἐνσπείρουν μίσος, στοχοποιοῦν τὴν λατρευτικήν πρακτικήν τῆς Ἔκκλησίας μεμφόμενοι τὴν Κυβέρνησιν δι’ ἀνοχήν, καὶ ἐπιχειροῦν νά μετατρέψουν τὴν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας, μεταξύ ἄλλων, καὶ εἰς θρησκευτικόν ζήτημα.

Δυστυχῶς, ἐκ τῶν κειμένων ὅλων τῶν ἔως τοῦδε ἐκδοθεισῶν Κ.Υ.Α. ἀναφαίνεται μία φοβική μεταχείρισις τῶν χώρων λατρείας, καθώς εἰς τὴν πρόσφατον Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 4829/ 2.11.2020) ἐπιτρέπονται λ.χ. 1 ἀτομον ἀνά 10 τ.μ. καὶ ἔως 50 ἀτομα εἰς περιοχάς τοῦ πρώτου ἐπιπέδου ἐπιτηρήσεως, ἐνόσῳ ἐπιτρέπεται ἡ λειτουργία χώρων διασκεδάσεως ἄνω ἢ κάτω τῶν 300 ἀτόμων, μέ εἶπιτρεπτήν πληρότητα ἔως 40% ἢ 50% καὶ μέγιστον ἀριθμόν 300 ἢ 150 ἀτομα ἀντιστοίχως. Δέν ἀναφερόμεθα εἰς τό ὑπέρογκον πρόστιμον ποσοῦ 1.500 εὐρώ εἰς βάρος τοῦ ιερέως, διότι οὕτως ἢ ἄλλως δέν ὑπάρχει πρόθεσις παραβάσεως τοῦ νόμου.

Ως πρός τάς περιοχάς δέ τοῦ δευτέρου ἐπιπέδου ἐπιτηρήσεως, ἡ προσέλευσις 1 ἀτόμου ἀνά 10 τ.μ. καὶ ἔως 9 ἀτόμων, πρακτικῶς συνιστᾶ κλείσιμον τῶν Ιερῶν Ναῶν, ὅπως συμβαίνει καὶ εἰς τὴν κατηγορίαν τῆς καθολικῆς ἀπαγορεύσεως (lockdown), τό ὅποιον προκαλεῖ ἀφατον θλῖψιν καὶ προβληματισμόν εἰς ἅπαντας τούς χριστιανούς, κληρικούς καὶ λαϊκούς.

Παρ’ ὅτι ὁ δραστικός περιορισμός προσελεύσεως προβλέπεται διά λατρευτικούς χώρους πάσης θρησκείας καὶ δόγματος, εἶναι κατανοητόν ὅτι ἀφορᾶ κατά μείζονα λόγον εἰς τὴν Ὁρθόδοξον Ἔκκλησίαν, ὅχι μόνον βάσει πληθυσμιακῶν λόγων, ἀλλά καὶ διότι πολλαί θρησκευτικαὶ κοινότητες τῆς Χώρας λειτουργοῦν χώρους λατρείας συνήθως ἄνευ ἀδείας καὶ συνεπῶς ἄνευ ἐπισήμου θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ, κατά τοῦ ὅποιου θά ἐπαπειλήται τό ἐνδεχόμενον πρόστιμον, συμφώνως πρός τάς προβλέψεις τῆς Κ.Υ.Α.

Ἡ ἀνωτέρω μεταχείρισις δέν φαίνεται νά δικαιολογῆται τούλαχιστον ἐκ τῶν πρός ὡρας δημοσιευθέντων ἐπιδημιολογικῶν στοιχείων, οὔτε ἐκ τοῦ μέσου ὅρου ἡλικίας τῶν ἀσθενῶν, οὔτε ἐν ὅψει τοῦ ὑψηλοῦ βαθμοῦ συμμορφώσεως τῶν περίπου 8.500 κληρικῶν τῆς Ἔκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καθώς δέν κατέστησαν γνωστά περιστατικά διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ ἐντός τῶν Ναῶν. Ἐξ ἄλλου, τό νέον κῦμα τῆς πανδημίας δέν ἐνέσκηψε κατόπιν πανδήμων ἑορτασμῶν μεγάλων χριστιανικῶν ἑορτῶν, ἀλλά ἐπεται τῶν θεοινῶν διακοπῶν καὶ τῶν μεγάλων συγκεντρώσεων εἰς τά ἀστικά κέντρα.

Ἐντός τοῦ πλαισίου αὐτῆς τῆς καλῆς διαθέσεως καὶ ἀριστης, ἄχρι τοῦδε, συνεργασίας ὑμῶν τε καὶ ἡμῶν, αἰτούμεθα ὅπως ἐπανε-

ξετάσητε τά άποφασισθέντα περί κλεισμάτος τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἐν ὅψει μάλιστα καὶ τῶν ἐπικειμένων ἔօρτῶν τῶν Χριστουγέννων καὶ τοῦ Δωδεκαημέρου, διότι ἐκ καθήκοντος ἀδυνατοῦμεν νά ἀποδεχθῶμεν κλείσιμον τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ ἀπαγόρευσιν προσελεύσεως εἰς αὐτούς τῶν χριστιανῶν μας, πολλοί ἐκ τῶν ὅποιων, μαζί μὲ Τιεράρχας καὶ Τιερεῖς ἀπό ὅλην τήν Χώραν ἀποστέλλουν εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον σχετικά ψηφίσματα διαμαρτυρίας.

Αἱ κατωτέρω προτάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχουν ὡς στόχον, πλέον τῆς ἀντιμετωπίσεως τῆς πανδημίας, τήν διαφύλαξιν καὶ διατήρησιν τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης καὶ τήν στήριξιν τῶν λαϊκῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Ὁρθοδόξου Αὐτῆς πληρώματος, τό ὅποιον διατηρεῖ ζῶσαν σχέσιν μέ τήν Θείαν Λατρείαν, τήν Ἐκκλησίαν ἐν γένει καὶ τούς ποιμένας Αὐτῆς:

- α) Αἴτούμεθα ὅπως προβλεφθῇ ἡ δυνατότης ἀπροσκόπτου συμμετοχῆς ἀπάσης τῆς Ἀδελφότητος εἰς τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας τῶν Ἱερῶν Μονῶν, ὅταν μάλιστα τά μέλη τῶν Ἀδελφοτήτων ἀκολουθοῦν κοινοβιακήν ζωήν ἐντός τοῦ αὐτοῦ μοναστηριακοῦ συγκροτήματος. Δεχόμεθα ἐκ νέου διαμαρτυρίας ἐκ τῶν Διοικήσεων τῶν Ἱερῶν Μονῶν, αἱ ὅποιαι ἀδυνατοῦν νά ἀντιληφθοῦν τόν λόγον τοῦ περιορισμοῦ συμμετοχῆς τῶν μοναχῶν εἰς τό πρόγραμμα Λειτουργιῶν καὶ Ἀκολουθιῶν τῶν μοναστηριακῶν Ναῶν ἀδιακρίτως.
- β) Αἴτούμεθα ὅπως οἱ Ἱεροί Ναοί παραμένουν ἀνοικτοί καθ' ὅλην τήν ἡμέραν καὶ ἐπιτρέπηται ἡ προσέλευσις εἰς τούς Ἱερούς Ναούς ἐνός (1) ἀτόμου ἀνά δέκα (10) τ.μ. καὶ ἔως πεντήκοντα (50) ἀτόμων, ἀνεξαρτήτως ἐπιπέδου ἐπιτροπήσεως. Τοῦτο θά διευκολύνῃ τά μέγιστα τήν ἀγιαστικήν ἀποστολήν τῆς ποιμανούσης Ἐκκλησίας, ἡ ὅποια ὀφείλει νά δέηται καὶ νά προσεύχηται ύπερ ύγιείας τοῦ λογικοῦ Αὐτῆς ποιμανίου. Ἐπιπροσθέτως, θά συντελέσῃ καθοριστικῶς εἰς τήν διατήρησιν τῆς τάξεως μεταξύ τῶν λαϊκῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας διότι ἡ αἰσθησις ὅτι ἡ Ἐκκλησία λειτουργεῖ, ἔστω καὶ δίχως τήν ἴδικήν των φυσικήν παρουσίαν, ἀποτελεῖ πηγήν πνευματικῆς δυνάμεως καὶ αἰσιοδοξίας, ἐνῷ ἔχομεν ἀποδείξει ὅτι μποροῦμε νά διαχειρισθοῦμε τά ἀνακύπτοντα ζητήματα τῆς ύγιειονονικῆς κρίσεως.

Ἐπί πλέον, καὶ ἐν ὅψει τοῦ μέτρου περιορισμοῦ κυκλοφορίας, αἴτούμεθα ὅπως προβλεφθῇ ρητῶς καὶ ἡ μετακίνησις:

- α) πιστῶν πρός τούς Ἱερούς Ναούς διά τήν ἐπιτέλεσιν τῶν συνταγματικῶς κατωχυρωμένων θρησκευτικῶν καθηκόντων των,
- β) συγγενῶν εἰς τά κοιμητήρια διά τήν προσευχήν καὶ φροντίδα τῶν μνημάτων τῶν κεκοιμημένων οἰκείων τους, καθ' ὅσον πρόκειται δι' ἀνοικτούς χώρους.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Έχοντες τήν βεβαιότητα ότι θά άποδώσητε τήν δέουσαν προσοχήν εἰς τάς ώς ἄνω θέσεις καί προτάσεις τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, δηλοῦμεν καί πάλιν τήν συμπαράστασιν Αὐτῆς εἰς τόν μεγάλον ἀγῶνα, τόν ὅποιον διεξάγει ἡ ἔντιμος Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις διά τήν ἀντιμετώπισιν τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς καί ἐπί τά ἔργα ὑμῶν δαψιλῆ τήν εὐλογίαν τοῦ Δωρεοδότου Θεοῦ καί διατελοῦμεν μετ' εὐχῶν.

† Ο Αθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος

Ο Άρχιγραμματεύς
† Ο Ωρεῶν Φιλόθεος

14.12.2020

Άκριβές Αντίγραφον
Ο Άρχιγραμματεύς



† Ο Ωρεῶν Φιλόθεος

Κοινοποίησις:

1. Αξιότιμον κ. Βασίλειον Κικίλιαν
Υπουργόν Υγείας
2. Αξιότιμον κ. Νίκην Κεραμέως
Υπουργόν Παιδείας καί Θρησκευμάτων
3. Αξιότιμον κ. Γεώργιον Καλαντζῆν
Γενικόν Γραμματέα Θρησκευμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΣ

Δ/νσις: Ιωάννου Γενναδίου 14 - 115 21, Αθήναι
Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr

Πρωτ. 5389

Αριθ.

Διεκπ. 2261

Αθήνησι τη 7η Δεκεμβρίου 2020

Πρόσ
τόν Έξοχώτατο
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
Πρόεδρο της Έλληνικής Κυβερνήσεως
Ένταυθα

Έξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ,

Έν συνεχεία τῆς ύπ' αριθ. 5048/2098/4.11.2020 ἐπιστολῆς τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῆς Εκκλησίας τῆς Έλλάδος, καθώς καί τῆς προσωπικῆς ἐπικοινωνίας τήν όποια εἶχαμε τό Σάββατο 14η Νοεμβρίου ἐ.ἔ., κατά τήν διάρκεια τῆς τιμητικῆς ἐπισκέψεως Σας στήν Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνῶν, Συνοδική Έντολή καί Έξουσιοδοτήσει ἀπευθυνόμαστε καί πάλι πρός τήν Έξοχότητά Σας, ἐν ὅψει τῶν ἐπερχομένων Έορτῶν τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Άγίου Δωδεκαημέρου.

Όλοι ἀναγνωρίζουμε τήν ύπερθυνη στάση τῆς ἐντίμου Έλληνικῆς Κυβερνήσεως καί τόν ἀγῶνα τόν όποιον καταβάλλετε, ἀναγκαζόμενοι νά λάβετε ἐνίστε ἐπώδυνες ἀποφάσεις γιά τήν ἀναχαίτιση τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ Covid-19, τήν διαφύλαξη τοῦ Έθνικοῦ Συστήματος Υγείας καί τήν προστασία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Σέ αὐτήν τήν ἐθνική προσπάθεια ἡ Όρθοδοξος Εκκλησία τῆς Έλλάδος ἐτέθη ἐξ ἀρχῆς καί παραμένει ἀλληλέγγυος πρός τήν Έλληνική Κυβέρνηση. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος καί ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν Ιεραρχῶν καί τοῦ ιεροῦ Κλήρου Της, ἀπό τήν ἀρχή τῆς κρίσεως (28.2.2020) προέτρεψαν μέσω ἀνακοινώσεων καί Ἐγκυκλίων ἄπαντας, ὥστε νά τηροῦν ἐπακριβῶς τά νομοθετούμενα μέτρα, ἐντός ἀλλά καί ἐκτός τῶν Ιερῶν Ναῶν. Έκ μέρους μας, ἐπιθυμοῦμε νά γνωρίζετε ὅτι θά ἔξακολουθήσει νά ἰσχύει τό ύπάρχον πνεῦμα συνεργασίας μέ τήν Κυβέρνηση καί τήν ιατρική κοινότητα, γιά ὅσο διάστημα ἀπαιτήσουν οἱ παροῦσες συνθῆκες, πρός τόν κοινό σκοπό τῆς ἔξαλείψεως τῆς πανδημίας καί τῆς ἐπιστροφῆς σέ κανονικές συνθῆκες ζωῆς.

Ταυτόχρονα, ὅμως, ἐπιτρέψτε μας νά Σᾶς γνωρίσουμε ὅτι ἡ Ιερά Σύνοδος ὑπομένει μέ πολύ πόνο τήν ἀπαγόρευση ούσιαστικῆς καί συμμετοχικῆς

τελέσεως ιεροπραξιῶν στούς Ιερούς Ναούς. Συγχρόνως, διαχειρίζεται μέ πνεῦμα συνέσεως τόσο τίς μομφές καί δυσαρέσκειες ἀπό τό πλήρωμά Της, οί όποιες ἀναφέρονται στήν ἀποψη̄ ὅτι στόν βωμό τῆς διατηρήσεως καλῶν σχέσεων μέ τήν Κυβέρνηση ύποχώρησε σέ ζητήματα, τά όποια ἀφοροῦν στήν Λατρεία καί τήν ζωή Της, ὅσο καί τίς ἔξωθεν ἐπιθέσεις Μέσων Ἐνημερώσεως πού ἐπιχειροῦν νά μετατρέψουν τήν προστασία τῆς δημόσιας ύγειας καί σέ θρησκευτικό ζήτημα, δίχως νά ἔχουν ἐπισημανθεῖ περιστατικά διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ ἐντός τῶν Ιερῶν Ναῶν.

Στούς ἀνωτέρω κατηγόρους, μερικοί ἐκ τῶν όποίων δέν ἔδειξαν σεβασμό οὔτε στήν ἀσθένεια συνανθρώπων τους (Ιεραρχῶν, Κληρικῶν καί Μοναχῶν), ἔξακολουθοῦμε νά δείχνουμε κατανόηση, ύπομονή καί ἀγάπη, αἴροντες ἐν ταπεινώσει τόν «σταυρό» καί αὐτῆς τῆς δοκιμασίας, γνωρίζοντας ὅτι τό κινδυνεῦον δέν εἶναι ή Πίστη μας, ἀλλά ή ύγεια καί ή ζωή τῶν πιστῶν.

Ἐπιπλέον, ὅλοι μας ύπομένουμε μέ διάκριση ἀκόμη καί τήν ἀκομψή παρουσία τῶν ἀστυνομικῶν δυνάμεων ἔμπροσθεν ἀρκετῶν Ιερῶν Ναῶν κατά τίς Εορτές αὐτῆς τῆς περιόδου (λ.χ. Ἀγίας Βαρβάρας, Ἀγίου Νικολάου), ή όποία ὁδήγησε πολλούς χριστιανούς μας νά θεωροῦν προσβλητικό τόν τρόπο μέ τόν όποιον ἀντιμετωπίσθηκαν τόσο οἱ ἴδιοι, ὅσο καί ή Ἐκκλησία ἐν γένει.

Παρακαλοῦμε θερμά νά ληφθοῦν ύπ' ὄψιν τά ἀνωτέρω μαζί μέ τά ἐπιδημιολογικά δεδομένα, τά όποια, Χάριτι Θεοῦ, εὐχόμαστε σύντομα νά βελτιωθοῦν. Τό καθεστώς τῶν κλειστῶν γιά τούς χριστιανούς μας Ιερῶν Ναῶν πλήττει τό συστατικό στοιχεῖο τῆς Ἐκκλησίας, ώς ἡδη σᾶς ἐπισημάναμε σέ πρότερη ἐπιστολή μας. Η Ἀνατολική Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία δέν εἶναι κάποιος τυπικός θεσμός, ἀλλά συνίσταται στό ἔμπειρικό γεγονός τῆς εὐχαριστιακῆς σχέσεως τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Κύριο. Οἱ πιστοί μας, ἀγωνιοῦν ὅλο καί περισσότερο καί πολλοί ἔξ αὐτῶν διαμαρτύρονται πρός τούς οἰκείους αὐτῶν Ποιμενάρχες γι' αὐτήν τήν ἔξαιρετικά ἐπώδυνη κατάσταση τῆς στερήσεως τῆς δυνατότητος συμμετοχῆς στήν Ὁρθόδοξη Λατρεία, ή όποία γιά τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας θεωρεῖται καί εἶναι ίσάξια μέ τήν στέρηση αὐτοῦ τοῦ ἴδιου τοῦ ὀξυγόνου, χάρη στό όποιο ζεῖ ὁ ἀνθρωπος. Ἀντιλαμβάνεσθε, λοιπόν, ὅτι η ἀγωνιώδης ἀναμονή τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καθίσταται πιό ἔντονη ἐν ὄψει τῶν ἐπικειμένων Εορτῶν τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Δωδεκαημέρου.

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Ἀπό τήν ἀρχή τῆς πανδημίας μέχρι καί σήμερα (λ.χ. Πάσχα, μεγάλες Εορτές θέρους, Εορτή Ἀγίου Ανδρέου στήν Πάτρα κλπ.), πλήν ἐλαχίστων καί δυσαναναλόγως προβεβλημένων ἔξαιρέσεων, ή συμμόρφωση τῶν 8.500 Ιερῶν Ναῶν καί Ιερῶν Μονῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῶν 9.000 Κληρικῶν καί

τοῦ Λαοῦ πρός τά ίνγειονομικά μέτρα μέσα στούς χώρους λατρείας ύπηρξε ύποδειγματική. Αύτή ή δόμοθυμη στάση ύπευθυνότητας παρέχει τά έχέγγυα περαιτέρω τηρήσεως τῶν μελλοντικῶν μέτρων ἐντός τῶν Ιερῶν Ναῶν.

Ως χριστιανός γνωρίζετε ὅτι οἱ ἐπικείμενες Έορτές τῶν Χριστουγέννων καὶ τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου ἀνήκουν στίς κορυφαῖες τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ὁ ἀποκλεισμός τῶν πιστῶν καὶ ἀπό Αὐτές (προηγήθηκε τό Πάσχα, πού ἄφησε σημάδια στίς ψυχές ὄλων μας) θά ἐπιτείνει τήν στενοχωρία, ἀλλά καὶ τήν ἀνησυχία τῶν χριστιανῶν μας, οἱ ὅποιοι ἔχουν ἀνάγκη πνευματικοῦ στηρίγματος, ψυχικῆς ἀνακουφίσεως, θάρρους καὶ ἐλπίδος μέσω τῆς συμμετοχῆς τους στήν Θεία Λατρεία, ἡ ὅποια ἔχει ἐξέχουσα θέση στήν ζωή τῶν Ὁρθοδόξων καὶ ἡ σημασία της δέν πρέπει νά παραθεωρεῖται.

Ως ἐκ τούτου, ζητοῦμε νά ἐπιτραπεῖ καὶ πάλι ἡ ἐλεύθερη προσέλευση τῶν πιστῶν στούς Ιερούς Ναούς καὶ τίς Ιερές Μονές τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, τόσο γιά προσκύνηση καὶ κατ' ἵδιαν προσευχή, ὅσο καὶ γιά συμμετοχή στίς Ιερές Ακολουθίες καὶ τά Ιερά Μυστήρια, καὶ μάλιστα ἀπό τήν Κυριακή 20ή Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., προκειμένου νά ἔχουμε τήν δυνατότητα ἀποτελεσματικῆς διαχειρίσεως τῆς προσελεύσεώς τους, σύμφωνα μέ τίς ἀπαραίτητες ἰνγειονομικές προϋποθέσεις (ἀποστάσεις, κανόνες ὑγιεινῆς, μάσκες κλπ. μέτρα), οἱ ὅποιες θά τηρηθοῦν μέ σαφῆ καὶ ἀπόλυτο τρόπο.

Προσωπικά, γνωρίζοντας τό ἥθος καὶ τήν εὐθυκρισία Σας, διατηρῶ τήν ἐλπίδα ὅτι θά ἀποδώσετε τήν δέουσα προσοχή στίς ώς ἀνω θέσεις καὶ προτάσεις καὶ θά ἔξετάσετε ώς δίκαια τά αἰτήματα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Ἄφοῦ Σᾶς εὐχαριστήσουμε θερμά γιά τήν δυνατότητα καὶ αὐτῆς τῆς ἐπικοινωνίας, εὐχόμαστε νά ἔχετε πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Δωρεοδότου Θεοῦ στήν ζωή καὶ τά ἔργα Σας καὶ διατελοῦμε μετά θερμοτάτων εὐχῶν καὶ ἔξαιρέτου τιμῆς.

† Ο Αθηνῶν **Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ**, Πρόεδρος

Ο Αρχιγραμματεύς

† Ο Ωρεῶν Φιλόθεος

Ακριβές Αντίγραφον

14.12.2020

Ο Αρχιγραμματεύς



Φρέων Φιλόθεος
† Ο Ωρεῶν Φιλόθεος

Κοινοποίηση:

Αξιότιμη κ. Νίκη Κεραμέως

Υπουργό Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων